

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Ik zie je

“Ik ben bezig met jou, Ik zie je graag, Ik hou van je. Dat wil zeggen dat er dingen van Mij uitgaan die betrekking hebben op jouw leven. Ik organiseer jouw leven. Dat betekent dat Ik je zie, dat Ik je volg, dat Ik met je bezig ben en dat je dat zal ervaren. Is het niet vandaag, morgen, overmorgen, binnen een maand, een jaar ... Het zal toch komen.

Je moet daar niet op zitten wachten. Je zal zien dat je Mijn stap hoort, dat je Mijn aanwezigheid voelt, dat je Mijn liefde aanschouwt, dat er dingen zijn in jouw leven die naar je toe komen omdat het Mijn bedoeling is met jou bezig te zijn.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 10: “Wie ben ik?”) © Mayil.com